

BAAS IN EIGEN BUIK!

Het recht op abortus is nooit definitief verworven. Conservatieven, reactionairen, integristen en moraalridders staan klaar het in vraag te stellen zodra de kleinste gelegenheid zich voordoet. We moeten waakzaam blijven en blijven strijden voor het recht op zelfbeschikking van alle vrouwen. In Europa en de rest van de wereld .

Vrije toegang tot gratis voorbehoedsmiddelen en abortus in goede medische omstandigheden.

Voor een gewaarborgde correcte toepassing van de wet (duur van de bedenktijd, voorafgaande stappen, rechten van minderjarigen);

Abortus overal uit het strafrecht.

Nergens een wettelijke erkenning van enig « statuut van het embryo »;

Structurele ondersteuning zowel qua personeel als qua middelen van centra die abortus uitvoeren en zich bezighouden met de promotie en verdediging van seksuele en reproductieve rechten;

Oprichting van openbare centra voor seksuele voorlichting in scholen, bedrijven, wijken, ziekenhuizen;

Scheiding van kerk en staat: voor een overheidsbeleid dat onafhankelijk is van religieuze instellingen.



EEN GEWENST KIND, WANNEER EN MET WIE IK BESLIS !

Spanje, 2014. Je wil een abortus. Als het huidige wetsvoorstel gestemd wordt, kan het misschien niet meer: de wettelijke voorwaarden zullen strenger zijn dan in de tijd van je moeder in 1985! Clandestiene abortus kan je altijd proberen, met alle risico's vandien... Zoals die 47000 vrouwen die er jaarlijks wereldwijd de dood bij inschieten.

Zwitserland, 2014. Je wil een abortus. Als het huidige wetsvoorstel gestemd wordt, kan het misschien niet meer: je abortus zal niet terugbetaald worden! Je kan altijd de volle pot betalen, tenminste als je er de middelen toe hebt... In Zwitserland kost een abortus tussen 500 en 2500 euro.

België, 2014. Je wil een abortus. Voorlopig kan het nog, maar gemakkelijk is het niet. Steeds minder geneesheren zijn bereid een abortus uit te voeren. Nochtans stijgt de vraag naar abortus naarmate preventie en gratis toegang tot voorbehoedsmiddelen beperkt worden. 45% van de vrouwen die in België abortus vragen, waren ongewenst zwanger omdat ze geen voorbehoedsmiddel gebruikten.

Overall in Europa staat het recht op abortus onder druk. De zogenaamde «pro life»-beweging roert zich. «Pro life», wat een naam voor een beweging die het leven van vrouwen in gevaar brengt en hen de vrijheid wil ontzeggen om hun toekomst zelf te bepalen! Wij laten een andere stem horen. De stem van de vrouwen die zelf willen kiezen: een gewenst kind, wanneer en met wie zij beslissen !

De strijd voor het recht op abortus gaat hand in hand met de strijd tegen de soberheidsrondes die elkaar opvolgen. Besparingen belemmeren de toegang tot abortus, preventie en contraceptie. Een aanval op het recht op abortus betekent voor vrouwen de confrontatie met ongewenst moederschap en zelfs de terugkeer naar de haard ! Het is een vicieuze cirkel: vrouwen zorgen gratis voor kind en haard, dus kan de overheid beknibbelen op de financiering van openbare diensten zoals kinderopvang en gezondheidszorg !

Van Brussel tot Madrid, **samen voor de vrouwen van de ganse wereld**, samen tegen patriërchaat en kapitalisme. Want deze crisis is de onze niet, wij zullen ze niet betalen! Een kind of een abortus: wij vrouwen beslissen !

ZONDAG 30 MAART betogen de tegenstanders van het recht op abortus in Brussel.

Wij zullen er ook zijnom onze recht te verdedigen !

Zorg dat we met velen zijn ! Meer info op:

www.facebook.com/#!/groups/prochoice.belgium



WWW.SAP-ROOD.ORG
Socialistische Arbeiderspartij



WWW.ANTICAPITALISME.BE
Jonge Antikapitalisten

